

# Soldatenlaarzen en kauwgom

## Bronnen gevonden?

*“Het moet een herhaalde en nog vuriger stormloop zijn op het H. Hart om den vrede te bekomen!” (8 juni 1941, Lozen)*

Op 5, 12, 19 en 26 maart werden de deelnemers van de cursus *“Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?”* verwelkomd door rijksarchivaris Rombout Nijssen met de rekeningen van de Commissie van Openbare Onderstand, de gemeenterekeningen, de akten van het vrederecht en de aankondigingen in de zondagsmis tijdens de oorlogsjaren.

Dit zijn stuk voor stuk bronnen die iedere heemkundige of geïnteresseerde iets kunnen leren over de geschiedenis van

zijn/haar dorp. Zo werden de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de pastoor om zijn schaapjes tot meer godsvrucht aan te sporen. Of ontspoorde de uitgaven voor het onderwijs in de gemeente Peer... Tips voor het schrijven van een artikel werden gebundeld in een document, dat u op de projectwebsite kan downloaden: [downloads - cursussen](#)



## Schatten op zolder

Rik Vanden Berk was zo vriendelijk ons een aantal unieke documenten, een volle aflaat bij een luchtaanval en een spotprentje bij het overlijden van Hitler, te bezorgen. Alvast een leuke toevoeging bij het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog dat we proberen te verzamelen. Heeft u ook nog iets in uw bezit of kent u iemand die dergelijke ‘schatten op zolder’ bewaart, geef dan een seintje!

## En de microfoon reist verder...

Langzaam wordt het verhaal van Noord-Limburg ingevuld door onze getuigen:

***“en we kwamen uit de kerk en ’t stond vol Duitsers, allemaal met de fiets...”*** Die 10 mei 1940 werden de Limburgse Kempen geconfronteerd met de Duitse troepen, het begin van vier moeilijke jaren. Veel mannen, maar ook gezinnen, vluchtten. Anderen bleven en maakten het eerste contact met de Vijand...



***“Straf maken was op de kant van een gazet...”*** Onderzoek van bronnen uit het Rijksarchief Hasselt wijst uit dat ondanks de schaarste, de verplichte verduistering en de zware bezetting, de bevolking wel nog steeds naar de film kon, theatervoorstellingen kon bijwonen, goochelaars kon zien optreden of clandestiene jazzconcerten kon organiseren. Ook Sinterklaas werd, vaak dankzij de steun van Winterhulp, niet vergeten.

***“der was geen stof, der was niks, alleen maar repareert dit, maakt van dat dat...”*** Een oproep van Winterhulp benadrukt de soms schrijnende toestanden: “Aan onze dorpsgenooten. Wij staan weer voor den winter en de nood onzer bevolking wordt steeds grooter, steeds nijpender; onze kinderen staan bloot aan de onherstelbare gevolgen van ondervoeding...” Eén van de getuigen beschreef, met pretlichtjes in de ogen de verschaftte erwtensoep: ***“nondedoeme, daar kon je uw lepel recht in zetten”.***

***“Bij de Engelsen was een sigaret...dat was zoveel als een kus”*** In die woelige septemberdagen maakt de bevolking kennis met tea-time, kauwgom, chocolade en jazz. En er wordt natuurlijk gefeest: ***“Dat was een begankenis hé, die vrede stoeten...dat was, voor de jeugd, voor de jonkheid!”***

### Info en contact:

Evelien D’Haese,  
Projectcoördinator

Luikersteenweg 244,  
3920 Lommel  
evelien.elk@gmail.com  
0468/10.87.14

[www.soldatenlaarzenenkauwgom.be](http://www.soldatenlaarzenenkauwgom.be)

