

Soldatenlaarzen en kauwgom

U was er toch ook?

START-dag op 10 december



Het programma, met een aantal interessante lezingen, verhalen over Noord-Limburg tijdens de Tweede Wereld oorlog, een interview als praktijkvoorbeeld, de film van *Akkers van Margraten...* werd door de aanwezigen zeer gesmaakt.

We wilden met de START-dag het project nogmaals in de kijker plaatsen en alle betrokkenen en vrijwilligers een leuke en informatieve namiddag aanbieden. Missie geslaagd dus!

In het kader van enkele lezingen kwamen ook leuke anekdotes, brieven en affiches aan bod. Die kan u binnenkort ook op de projectwebsite (www.soldatenlaarzenenkauwgom.be) terugvinden.

Ten strijde!

Start van de interviews

Zoals Toon Vanduffel het aan het einde van zijn lezing mooi verwoordde, wordt het stilaan tijd om de interviews te starten. Na de lange voorbereiding en de noodzakelijke opleiding, kunnen we de laatste getuigen beginnen opsporen. Hopelijk vinden we tal van (nieuwe) verhalen en herinneringen over het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf 16 januari zullen er in de lokale verdeelpunten (bibliotheek van Bocholt en Peer, documentatiecentrum Barrier in Lommel) te ontlenen interviewkoffers klaar staan. Met opnamemateriaal, interviewdocumenten, handleiding enz. zodat iedereen aan de slag kan. Deze info zal ook op de website te downloaden zijn.

En verder?

In 2012 organiseren wij eveneens cursussen voor het schrijven van historische teksten en het registreren van (materieel) erfgoed. Hiervoor werken we samen met het Rijksarchief Hasselt en Erfgoedplus. Meer nieuws volgt in januari.

Info en contact:

Evelien D'Haese,
Projectcoördinator

Luikersteenweg 244,
3920 Lommel
evelien.elk@gmail.com
0468/10.87.14

www.soldatenlaarzenenkauwgom.be

Prettig Kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar!

